

# De goddelijke liefde

---



Laten we samen een paar keer diep ademhalen, adem gewoon diep in en haal bij die inademing het nieuwe bewustzijn naar binnen. Adem bewustzijn in, gouden bewustzijn, nieuw bewustzijn. Een bewustzijn, dat we met menselijke woorden misschien als nieuw betitelen, maar in werkelijkheid is het iets dat je eigenlijk al kent. Het is iets dat je, al lang voordat je naar de aarde kwam, hiermee naartoe wilde brengen, omdat je het tot je levensdoel gemaakt hebt om in dit leven te groeien, je in dit leven uit te strekken en je in je volste potentieel te expanderen. In het allegrootste Zelf, dat je kunt zijn. En het is zo, vanwege het feit dat je hier al zo vaak bent geweest. En misschien kan je met deze woorden nu niet zoveel, misschien kun je er nog niet zoveel mee als ik zeg: Welkom oude ziel! Welkom in deze familie. In deze familie, die zich vandaag de dag en in deze tijd herenigt, om hun harten te openen. En terwijl je nu diep in of uit ademt, gebeurt er niets anders dan dat je jouw hart

opent voor het nieuwe bewustzijn.

Een bewustzijn dat je al heel lang bij je draagt. Een bewustzijn dat al onderdeel van je is geworden op het moment dat je besloot dit pad in te slaan.

Het pad diep naar je binnenste. Een bewustzijn dat onderdeel van je is geworden toen je besloten hebt dit pad in te slaan, om in verbinding te komen met je hart, om in verbinding te komen met jouw liefde, en een weg te kiezen die echt niet altijd simpel is en makkelijk was. En terwijl je dit hoort of leest, vraag ik je nu diep door te ademen (en ik vraag je dit ook werkelijk te doen nu), haal heel diep adem, adem diep in en adem daarbij het nieuwe bewustzijn in, adem diep in en open je hart. Open je nu zover, dat je in staat bent in diepe verbinding te komen met je familie, je engelenfamilie, die - ver voordat je begonnen bent deze tekst te lezen- al dicht bij je in de buurt waren, om de energie voor jou en voor ons allen voor te bereiden.

En het kan niet anders dan dat het zo heeft moeten zijn dat je deze tekst nu leest, of je nu alleen bent of samen met andere mensen, om samen in deze energie te zijn en je hart voor jezelf en de wereld te openen. Je bent hier nu om je voor het goddelijke te openen en samen te beseffen, dat er iets zal zijn, dat je vandaag diep in je hart raakt. Het kan zijn dat je vandaag misschien niet zo diep komt als dat je gewend bent, wanneer je bijvoorbeeld mediteert.

Of dat je afdwaalt, dat je gedachten afdwalen naar je alledaagse beslommeringen, naar de situaties die je nu steeds meer beleeft. Als je gedachten afdwalen naar de ervaringen waarvan je dacht dat ze al lang afgesloten waren, maar zich nu toch weer presenteren, laat dat dan gewoon gebeuren. Er is niets dat je kunt doen om dit te veranderen. Het gaat er nu op dit moment om, dat er heling plaatsvindt. Heling in je hart, heling in je emotionele hart. En misschien kan je jezelf openen, misschien ervaar je de geborgenheid, misschien ervaar je deze zeker voelende omgeving, en misschien ervaar je de aanwezigheid van de engelen en misschien ervaar je de energie van de Meester van de Roland Groep.

Deze teksten mogen vrij verspreid en schriftelijk vermenigvuldigd worden, zolang de volgende verwijzing gegeven wordt:

Deze teksten zijn door Thorsten Weiss gechannelled en geven de woorden weer van de Meesters van de Roland Groep. De Meesters van de Roland Groep zijn een groep van spirituele wezens, die volgens eigen zeggen vanuit de 12e dimensie tegen de mensen op aarde spreken. Alle boodschappen zijn bedoeld om de mensen, die deze boodschappen ontvangen, hun eigen potentieel te laten ontdekken en deze in hun leven te laten ontvouwen.

Meer informatie over Thorsten Weiss en over de Meesters van de Roland Groep is te vinden op de site: [www.behealed.nl](http://www.behealed.nl)

En hoe verder je jouw hart opent, des te dieper kan deze energie bij je naar binnen stromen en iets bij je naar boven halen, iets dat je nu dieper zal brengen, dieper naar jezelf, dieper naar je eigen Zijn, dieper om jezelf helemaal te ontdekken, dieper om jezelf te kunnen zijn, dieper naar de plek waar je al zo lang naar verlangt. En misschien vraag je jezelf af wanneer het eindelijk zover is: "Wanneer kan ik eindelijk de ongedwongenheid ervaren en dat beleven, wat ik met heel mijn hart wens?" En het antwoord luidt: Geef je er volledig aan over.

Geef je leven eraan over, geef je verlangens eraan over, geef je gevoelens eraan over, geef alles eraan over dat je in jezelf ervaart. Open jezelf, zodat de Roland Groep, de engelen en de meesters in je energieveld aan de slag kunnen om te doen wat er op dit moment gedaan moet worden, om je van datgene te verlossen dat jouw blokkeert.

Dus open je er nu voor om alle emoties, die hier en nu hun plaats willen hebben, de ruimte te geven om zich te ontvouwen. En als je hart zwaar voelt, laat het dan ook zwaar zijn en geef je over aan dit proces, dat je zal voeren naar iets prachtigs, iets unieks, iets wat je nog niet ontdekt hebt in jezelf. Je wacht er al zo lang op om dit te ontdekken. Je verlangt er al zo vele maanden en jaren naar om juist deze bevrijding te beleven. En de kans daarvoor heb je vandaag en altijd wanneer je deze tekst leest. Vandaag is je grote kans om je voor jezelf volledig te openen. En zo adem je opnieuw het nieuwe bewustzijn in, adem het in, zodat het diep in je cellen naar binnen stroomt, zodat de Roland Groep met haar energie helemaal aanwezig is en adem het diep in je longen naar binnen.

En terwijl je dit doet, kun je misschien waarnemen, hoe al vele van je cellen beginnen te juichen, omdat zij van dit nieuwe bewustzijn, van de energie, van dit prachtige helende licht iets via je adem ontvangen hebben. En je merkt hoe je lichaam het opzuigt, zoals een spons het water opzuigt.

En terwijl je langzaam verder ademt, vraag ik je je aandacht op je hart te richten, op het midden van je borst. Misschien kun je zien dat daar, vanuit je hart, rode lichtpartikels en een goude glinstering een weg naar boven zoeken, in de richting van je hoofd.

Dit is om je hart in verbinding te brengen met je hersenen, met je verstand, met je neurobiologische systeem, en misschien kun je zien hoe de energie zich voortbeweegt, hoe een rode en goude schittering vanuit je hart richting je hoofd stroomt. En het is alsof er nu al een Meester van de Roland Groep bij je staat die energie aan jou overdraagt. En op wat voor manier, of waar je deze energie ook ervaart, het is precies juist voor jou; misschien ervaar je het in je hoofd, of in je hart of in je buikholte of misschien in je handen of je voeten.

Hoe je de energie ook ervaart, ze verbindt je nu met het kwantumveld van heling en goddelijke liefde.

Adem deze energie rustig in je longen in, ervaar de aanwezigheid en geef je er volledig aan over, terwijl jezelf verder ontspant en je misschien waarneemt, dat er op dit moment al vele dingen in je neurobiologische systeem veranderd worden, zodat je dit proces eindelijk kunt openen, zodat je je eindelijk voor jezelf kunt openen, zodat je de liefde in je hart kunt ervaren en kunt geven.

Aan jezelf, aan de mensen van wie je houdt, aan de kinderen van deze wereld.

Aan alle mensen die je tegenkomt op je pad, in je leven, in je beroep, aan je partner, aan je ouders. En laat de liefde vrijelijk stromen naar deze mensen die op dit ogenblik aan je denken. Verbind je met hun harten, hoewel je niet weet aan wie je deze liefde schenkt, laat haar vrijelijk stromen en ervaar hoe je hart zich steeds meer opent, voor datgene dat al zo lang op je wacht.

Deze teksten mogen vrij verspreid en schriftelijk vermenigvuldigd worden, zolang de volgende verwijzing gegeven wordt:

Deze teksten zijn door Thorsten Weiss gechannelled en geven de woorden weer van de Meesters van de Roland Groep. De Meesters van de Roland Groep zijn een groep van spirituele wezens, die volgens eigen zeggen vanuit de 12e dimensie tegen de mensen op aarde spreken. Alle boodschappen zijn bedoeld om de mensen, die deze boodschappen ontvangen, hun eigen potentieel te laten ontdekken en deze in hun leven te laten ontvouwen.

Meer informatie over Thorsten Weiss en over de Meesters van de Roland Groep is te vinden op de site: [www.behealed.nl](http://www.behealed.nl)

En misschien herinner je het je nu, misschien herinner je diep vanuit je hart, dat het jouw wens was om op deze aarde te komen.

Dat het je wens was op deze aarde te komen om te groeien, en je naar het licht toe uit te strekken, naar de sterren te grijpen en voor altijd verder te gaan. Verder te gaan in vrijheid, verder te gaan richting je gelukzaligheid, verder te gaan naar dat wat je werkelijk bent: een geweldig mens, een prachtige engel in een mensenlichaam, die zijn liefde overal ter wereld vrij tot uitdrukking brengt. Die zijn liefde tot uitdrukking brengt, zonder daarvoor iets terug te verlangen.

Toch wisten wij al vanaf het eerste moment, dat het leven anders functioneert.

Vanaf het eerste moment wist je, dat je alleen geeft om te ontvangen, dat het een fantastische mogelijkheid is om te ontvangen, als je geeft. En zo heeft dit concept zich over de eeuwen heen verankerd in ons collectieve bewustzijn. Ook terwijl je deze tekst nu leest, en je dit niet voor het eerst leest, wordt je jezelf wederom bewust dat het enige doel waarom je hier op aarde bent, is je liefde tot uitdrukking te brengen.

Je creativiteit tot uitdrukking te brengen, je zelf volkomen te ontplooien, jezelf te leven, je innerlijke verlangens eindelijk vorm te geven, en het niet altijd af te laten hangen van iets anders. Ja, dus adem dit nieuwe bewustzijn nog een keer in, adem het diep in je longen in en ervaar hoe goed het je doet. Ervaar hoe goed het je doet om deze waarheid tegemoet te treden.

De waarheid dat slechts één ding telt; je hart te openen, ook wanneer het nog zo pijn gedaan kan worden. En het is precies datgene wat de engelen en Meesters je vragen, juist datgene vraag je dagelijks van jezelf vanuit een heel hoog niveau.

En als je dat in jezelf hebt geïntegreerd, dan zul je werkelijk de vrijheid ervaren, dan zul je echte helderheid in je hart kunnen voelen en kan je jezelf verder in je leven ontplooien. Heb lief wanneer je liefhebt en heb lief wie je liefhebt, heb lief wanneer je lief wilt hebben en heb lief wie je lief wilt hebben.

Het kan zijn dat je nu ervaart dat het licht wordt, misschien zie je nu hoe de vlam in jezelf oplaait, deze kleine vlam, die zich nu ontsteken wil. Je liefde in je hart wil nu volledig tot uitdrukking komen in je hart en wil zich uitspreiden en wil vanaf nu niet meer beperkt worden. Dus laat deze vlam oplaaien en ervaar dat ze je hele binnenste verlicht. Deze vlam van liefde in je hart is je wegwijzer in je leven, ze is je lichtbaken. De vlam in je hart zal je weg naar huis verlichten. Dus luister hoe de engelen het je toe zingen, hoe de engelen je precies datgene toefluisteren. Laat de vlam in jezelf oplaaien en weet dat je altijd geliefd bent.

Weet dat je altijd met liefde omgeven bent en dat je altijd de kracht zult hebben wanneer je je hart opent en je aan die dingen overgeeft die het voorheen gesloten hebben.

Als je niet langer wilt vluchten, waarvoor je al je hele leven lang vlucht, open dan je hart en geef je over aan je grootste angsten.

En als je dit doet, dan zul je de grootste gelukzaligheid en vreugde ervaren, op een diepte waarvan je nooit had gedacht dat het in deze fantastische waarheid überhaupt kon bestaan. En terwijl deze woorden en deze energie die daarin trilt, hun licht verder verspreiden in je innerlijk, kan je jezelf er nu voor openen, zodat je nog meer van deze goddelijke zegen verkrijgt, van deze waarheid, die je in werkelijkheid zelf bent.

Deze teksten mogen vrij verspreid en schriftelijk vermenigvuldigd worden, zolang de volgende verwijzing gegeven wordt:

Deze teksten zijn door Thorsten Weiss gechannelled en geven de woorden weer van de Meesters van de Roland Groep. De Meesters van de Roland Groep zijn een groep van spirituele wezens, die volgens eigen zeggen vanuit de 12e dimensie tegen de mensen op aarde spreken. Alle boodschappen zijn bedoeld om de mensen, die deze boodschappen ontvangen, hun eigen potentieel te laten ontdekken en deze in hun leven te laten ontvouwen.

Meer informatie over Thorsten Weiss en over de Meesters van de Roland Groep is te vinden op de site: [www.behealed.nl](http://www.behealed.nl)

En als je deze energie meteen in je hoofd en in je lichaam ervaart, en je voelt hoe je er helemaal mee vervuld wordt, wees je dan bewust, dat het goddelijke energie is. Maar wees je er tegelijkertijd ook van bewust dat het je eigen energie is. Jij bent het goddelijke, jij bent de goddelijke mens, jij bent de kracht, jij bent dat, wat je altijd buiten jezelf gezocht hebt. Vind dit alles in jezelf. Jij bent God. Dus stel je voor, stel je gewoon voor, hoe je voor je spiegel staat en jezelf in de ogen aankijkt. Zie hoe je in de spiegel kijkt, zie jezelf door de ogen van het goddelijke zien. Zie hoe deze vlam diep in je hart oplaait, hoe ze je kracht geeft en hoe ze je moed geeft.

En je kunt ervaren dat je alles wat je in je leven ziet en wat er op je pad opduikt met een gerust hart kunt weggeven. Omdat je de kracht in je draagt, om dit alles te transformeren, waarvoor je altijd weg bent gelopen. Dus kijk elke keer in de spiegel wanneer je in je leven of in je alledaagse dingen situaties tegenkomt, waarvan je denkt dat je het niet aankunt of dat het je niet lukt, zie je ogen en zie in deze spiegel de ogen van God, die de kracht heeft om alles te veranderen, die de kracht heeft om overal doorheen te gaan. En zie hoe ze diep van binnen vervuld zijn van liefde, zie hoe ze vervuld zijn van barmhartigheid en van vreugde.

Dus open jezelf nu, open jezelf voor de goddelijke energie die je zelf bent en ontvang, wat je wilt ontvangen en waarvoor je jezelf nu opent. Blijf gewoon nog een tijdje zitten en ontvang de goddelijke zegen, de energie van de liefde en de energie van de vreugde. Ontvang het zuivere, goddelijke licht en laat het diep binnen in je hart.

Het zij zo en zo is het. Met een diepe buiging nemen wij afscheid van jou. De 12 Meesters van de Roland Groep.

Deze teksten mogen vrij verspreid en schriftelijk vermenigvuldigd worden, zolang de volgende verwijzing gegeven wordt:

Deze teksten zijn door Thorsten Weiss gechannelled en geven de woorden weer van de Meesters van de Roland Groep. De Meesters van de Roland Groep zijn een groep van spirituele wezens, die volgens eigen zeggen vanuit de 12e dimensie tegen de mensen op aarde spreken. Alle boodschappen zijn bedoeld om de mensen, die deze boodschappen ontvangen, hun eigen potentieel te laten ontdekken en deze in hun leven te laten ontvouwen.

Meer informatie over Thorsten Weiss en over de Meesters van de Roland Groep is te vinden op de site: [www.behealed.nl](http://www.behealed.nl)