



Boodschap over Lichtkracht 11-11-11

Het is goed om je eens af te vragen: Wat geloof je over jezelf? Waar ben je op afgestemd? En als je aan je innerlijke kind zou vragen wie jij bent, wat zou je dan antwoord zijn? Al die jaren heb je jezelf opnieuw gedefinieerd, je hebt jezelf ontwikkeld, je hebt dingen geleerd die je goed kunt gebruiken, maar ook dingen die compleet nutteloos voor je zijn.

Maar heb je ook geleerd het Goddelijke in jezelf te accepteren? Heb je begrepen wat het betekent om je op je Wezen af te stemmen? Weet jij precies wat het Nieuwe Bewustzijn en de energiesoep waar we middenin zitten voor jou in petto heeft? Ja? Heb je begrepen, welke kansen deze unieke tijd, waarin JIJ nu leeft, met zich meebrengt? Waar je nu staat in je leven is volkomen onbelangrijk. Wat je weet is volkomen onbelangrijk. Hoe ver je spirituele ontwikkeling is, is volkomen onbelangrijk. Er is slechts één ding dat nu belangrijk is: ben je bereid om absolute helderheid te ontwikkelen? Ben je bereid je voor het Allerhoogste te openen wat er met je gebeuren kan?

“Ja, maar dat is toch allemaal veel te zweverig” en “ik kan daar toch niets mee”, zou je kunnen zeggen. “Thorsten, het is toch helemaal niet wetenschappelijk te bewijzen”, is een andere mogelijke reactie.

Laat ons dan eens kijken naar de actuele wetenschap. Laten we kijken naar het Goddelijke in de wetenschap. Is dat überhaupt mogelijk? Jazeker! Want hoe meer je over de natuurkunde van het Universum zult ontdekken, des te meer zul je de liefde van het Goddelijke voelen. En op zijn laatst realiseer je dan pas dat het overduidelijk is. Het is duidelijk dat het ontstaan van het universum niet mogelijk zou zijn geweest en de synchroniciteit van lichaam en gevoel enkel mogelijk is omdat jij een Ontwerper bent. Er moet een kracht in het universum zijn die intelligent is. En als we die kracht nu eens “intelligent ontwerp” noemen, dan zou je het met me eens zijn. Maar om het Goddelijk te noemen is moeilijk voor je, omdat het iets is dat je niet kent. Waar of niet? En ook het multidimensionale veld heb je nog nooit gezien, dus dat bestaat niet. Of toch wel? Wat nu als een laboratoriumonderzoek zou bevestigen dat je DNA een veld van informatie om zich heen draagt, die we niet kunnen zien?



En wat nu als een enkele molecuul van het DNA kan veranderen zonder dat er fysiek wat met deze molecuul gebeurt? Wat als dit al lang bewezen is en je jezelf daarvoor alleen maar dieper in de kwantummechanica hoeft te verdiepen om het te geloven? Of als een wetenschapper het je vertelt? Maar er is meer dan de wetenschap. Er is meer dan de laboratoria.

Is het mogelijk dat het menselijk bewustzijn zich momenteel op natuurlijke wijze aan het afstemmen is op de aarde en op de natuur die ons omgeeft, zodat we tot nog veel meer dingen in staat zijn? Zo lijkt het wel. Maar wat heeft dit dan met het Goddelijke te maken? Als je gelooft dat deze alomvattende kracht alles gecreëerd heeft, dan moet je toegeven dat alles met elkaar verbonden is. En daarom kunnen we ook alle esoterische vragen rond de wetenschap stellen en telkens weer zullen we hetzelfde antwoord krijgen.

Stel je nu eens even voor dat je het verstand van God had, hoe zou je een mens schapen? Zou jij ook niet alle genen en stamcellen uitrusten met de grootst mogelijke potentialen? Welke attributen zouden dat zijn? Zouden dat logischerwijs niet dezelfde attributen zijn die ook in de aarde verankerd zijn? Zou het niet logisch zijn een mens te construeren met een bewustzijn gelijk aan het bewustzijn als van de planeet waarop hij leeft? Welke dingen zou je de mensen meegeven die op deze prachtige aarde wonen? De tuin waarin het menselijke wezen zich bevindt en speelt? Je zou het menselijke DNA op zijn minst heel intelligent geprogrammeerd hebben. Je zou de mensen zelfs op de bergen, bomen en het magnetisch netwerk afgestemd hebben.

2

En daarom vraag ik nu aan je: Als jij de rol van God zou spelen, welke kwaliteiten zou je de mensen meegeven? Als je naar het gros van de mensen kijkt, dan kun je jezelf afvragen waarom veel mensen ervoor kiezen om te lijden en het heel erg moeilijk hebben. Het is alsof ze één of ander informatie bij zich dragen die hun doet geloven dat ze niets waard zijn. Zodra ze geboren zijn, verbinden ze zich meteen met schuld zodat ze hun hele leven een slachtoffer zijn. Het is alsof ze zichzelf op de knieën dwingen en dat ze moeten boeten om God te zien. Ze voelen zich met recht klein in deze prachtige aardse tuin.

Even heel eerlijk, lieve mensen, wat heeft dit voor zin? Hoe vaak heb je al niet gehoord dat het nu de tijd is om je hart te openen voor medeleven?

Hoe zou jij het doen? Zou jij een heilig DNA scheppen? Met een plan voor een bijzonder wezen dat mens genoemd wordt? Zou jij het plaatsen in de grootsheid van de aarde? Elk mens zou een goddelijk deel in zich meedragen die het heilige beeld in zich draagt. En dit zou in het DNA vastgelegd liggen, zodat je hem zou kunnen bestempelen met: "Gemaakt naar het beeld van God".



Je zou hem de kracht over de natuur geven. Je zou hem de kracht geven zijn eigen vrije wil te ontdekken. Ze zouden hun eigen lichaam kunnen veranderen, ze zouden hun cultuur kunnen veranderen, ze zouden de aarde kunnen veranderen. Je zou ze zo krachtig maken, dat ze natuurrampen konden verhinderen als er maar genoeg van hen zich tegelijk daarop zouden concentreren. Te allen tijde in afstemming met en op de ziel van de aarde.

Hoe klinkt dat? Klinkt dat goed? Ja? Mooi, want het is de waarheid!!

En je weet dat onze voorouders dit al lang wisten. Als je bekijkt wat die allemaal al gedaan hebben, dan zie je dat ze MET de aarde hebben geleefd, dat ze Gaia geëerd hebben. En ze hebben hun voorouders gevierd. De intuïtieve kennis heeft al veel eerder geleefd toen de wijsheid van onze voorouders nog geleefd werd. Wat is er toch gebeurd dat deze kennis en wijsheid verloren is gegaan?

Het nieuwe bewustzijn die onze aarde momenteel weer treft, heeft als opdracht deze wijsheid weer op te bouwen. Dus hoe zou jij een mens scheppen? Gebruik je meevoelende spirituele logica om het te doorzien. Open je dus voor het esoterische deel in je dat zich in je bevindt. Stel je voor dat je reist naar een plaats die je al kent. Het is de kristallijne opslagplaats van Kennis van de multidimensionale plaats waardoorheen je op de aarde komt. Het is een plaats diep in de aarde, het is een multidimensionale plaats die geen mens ooit ontdekken zal. En toch bestaat het, omdat het kwantumattributen draagt. Er bestaat voor elke ziel op de aarde een kristallijne structuur. NB: Niet voor elk wezen bestaat er een kristallijne structuur, maar elke ziel heeft er één! En als deze ziel vele levens had, dan deint de kristal in al die levens mee. En alles wat de mens in al zijn levens geleerd heeft, wordt energetisch en in kwantum informatie in de kristallijne structuur opgeslagen.

3

Het doel van deze kristallijne structuur is om met het kristalnetwerk van de aarde te kunnen communiceren. Zo kun je er heel zeker van zijn, dat alles wat een menselijk wezen ooit geleerd heeft, ook op de aarde blijft en daar opgeslagen ligt om gebruikt te worden. Alles wat er ooit gebeurd is, Oude Ziel, is hier nog altijd.

En zo vraag ik je: klinkt het niet als dat een mens eigenlijk veel belangrijker is dan dat velen tot nu toe hebben aangenomen? Ik vertel geen geheim als ik zeg dat de aarde haar eigen snelheid heeft. Zelfs de tijd is afhankelijk van wat mensen leren. Spiritueel en esoterisch. Als je dus het idee hebt dat het Goddelijke in je leeft en wanneer je om die reden al geleerd hebt je leven te veranderen en anders te leven, dan verdwijnen ook al je trauma's automatisch uit je leven. Je bent letterlijk in staat om de duisternis achter je te laten en er niet meer naar terug te keren. Je leert de kracht, die je het Goddelijke in jezelf noemt, aan te roepen en je leert vreugde te hebben. En dat heeft zelfs invloed op de aarde. Iedere stap wordt door de aarde geregistreerd.



Je verspreidt je innerlijke licht met elke stap die je zet. Het is een eeuwenoude metafoor, maar het is de beste die we hebben. Het Goddelijke kent je, de aarde kent je, de grootsheid begint zich op de aarde uit te breiden en zich met de kristallijne kracht te verspreiden.

Als je jouw problemen oplost wordt ook de trilling van de aarde beïnvloed. Is dat niet een geweldig systeem? Dit systeem is er niet één dat geleefd wordt door mensen die hier bij toeval op aarde voorkomen en die moeten lijden. Kun jij je dat indenken? Kan je dat begrijpen?

Zie het vredige gezicht van het goddelijke in jezelf. Het deel dat in jou leeft. Hoe vaak bespeur je niet de multidimensionaliteit in je zelf, omdat je door de schaduw van je enkelvoudig bestaan heen kunt kijken. Terwijl je niet enkelvoudig bent. Helaas hebben we enkel onze driedimensionale lineaire perspectieven. Hoeveel zie je van jezelf als je in de spiegel kijkt? Hoeveel? Via je Hogere Zelf en vanuit een ander standpunt, zou je zien wie je volledig bent. Het hele Akasha zou zichtbaar zijn: honderden levens die je op aarde geleefd hebt, zou je kunnen zien.

Ben je in een goddelijke spiegel alles inclusief je goddelijke deel? Hoe kunnen we toch begrijpen dat we vele delen tegelijk kunnen zijn? Kan dat überhaupt? Hoe kunnen we begrijpen dat de absolute wijsheid, die diep in je ligt, echt aanwezig is en dat je daarmee verbonden bent met elke ademhaling die je doet? Je weet dat in het kwantumbewustzijn de tijd niet bestaat. Je leeft dus in feite al die levens nog steeds. De Oude Ziel brandt nog steeds stralend binnenin je en in het kwantumspectrum van de spiritualiteit op deze aarde gebeurt dit allemaal tegelijkertijd, alles is nu.

Wat betekent dat? Kan ons verstand dit begrijpen? Kan dit met logica verklaard worden? Nee, dat kan niet. Je kunt dit enkel door de ogen van een Engel zien. Je kunt het alleen zien als je een bijeenkomst van vele spirituele mensen als plaats kunt voorstellen, waar zich een lichtkracht verzameld heeft, die de aarde wil verbeteren. Dan zou je kunnen zien dat dit licht niet in het heden straalt. Dan zou je zien dat ook de voorouders en de wijsheid van de voorvaders aanwezig zijn. Dan zou je zien dat je zelf je voorouders bent. Dan zou je Lemuriërs en de Atlantiërs zien. Dan zou je de afgelopen 26.000 jaar zien. En als je nog dieper in je eigen bewustzijnsproces zou duiken, dan zou je heel diep van binnen weten dat de tijd waarin we nu leven, de tijd is waar je al die levens die je op aarde gehad hebt naartoe gewerkt hebt. Het leven dat je nu leeft, is het leven waarnaar je altijd verlangt hebt. Niet zozeer vanwege alles wat je de laatste jaren misschien beleefd hebt, maar juist vanwege het feit dat je nu in het tijdvenster zit, waarin we ons nu allemaal bevinden. Aan het eind van een tijdsfase. Op het overgangspunt naar het tijdperk, dat in de esoterie het Gouden Tijdperk genoemd wordt.



We bevinden ons in dit nieuwe bewustzijn waarin zoveel geweldige dingen voor je mogelijk worden. En je zult het voor geen goud willen missen. Zelfs wanneer er zoveel om je heen gebeurt, zelfs wanneer je nu zou moeten sterven. Je zou dan meteen opnieuw geboren willen worden, omdat je de “Grande Finale” niet wilt missen. Het wordt niet de ondergang van de aarde. Het zal veel meer een einde van een oude energie zijn. Een oud, uitgediend bewustzijn loopt ten einde. Er wordt een oud - zeer oud- hoofdstuk afgesloten en het gouden tijdperk begint.

We gaan weer even terug naar het kwantumbewustzijn en we komen nog even terug op het potentieel van de Akasha en het multidimensionale denken:

Lang voordat je geboren werd (hoewel het multidimensionale natuurlijk tijdloos is, is het makkelijker te begrijpen als we het even op de lineaire manier bekijken) had je het potentieel van het kind dat je zou worden al in je. En ik zou je dat nu wat uitvoeriger duidelijk willen maken, zodat je er met je lineaire denken uit kunt komen. Desalniettemin is het Goddelijke alles behalve lineair en de planeet ook niet.

Wat zou je de zielen van je ongebornen kinderen zeggen? Wat voor advies zou je hen geven? Er is zoveel dat ze zouden moeten weten. Er zijn zulke geweldige plannen die ze van tevoren zouden moeten weten. Wat nu als we dit allemaal zouden doen? Wat nu als er voor alles een reden, een doel, zou zijn? Het zou afhankelijk van de energie van de aarde moeten zijn, hoe helder dit overmachtige doel te zien zou zijn. Daarom is het niet zo vreemd dat juist nu zoveel mensen wakker willen worden. Of waarom er elk jaar zoveel informatie naar de aarde gechannelled wordt. We willen allemaal weer herenigd worden met dit grote plan, waarvan we het spoor bijster zijn geraakt. Laat me je een perspectief bieden over dingen waar je misschien nog nooit eerder bij stil hebt gestaan.

Misschien leven je ouders nog, sowieso heb je ouders, of ze nu nog leven of gestorven zijn. Ouders, die misschien nog niet zo ontwaakt zijn als dat jij bent. Misschien houden ze op een andere manier van God dan jij. Alles is in overeenkomst met hoe ze het zelf gekozen hebben. Toch hebben zij misschien geen innerlijke ontwaking en misschien leven ze niet in afstemming met het kwantumbewustzijn. Ze zouden beslist geen teksten zoals deze lezen. Toch is het zo dat jouw ontwaken de hele planeet helpt. Het is bijna alsof je daarmee een brug bouwt. Een brug die leidt naar een nieuwe quantumcultuur. Een cultuur zonder profeet, een cultuur waar we geen gebouw voor hoeven te bouwen. Het enige wat je doet is een goed idee creëren. En voordat je daarmee klaar bent, zullen miljoenen naast je ook ontwaken. Ze ontwaken in het zelfde idee. Is dat geen prachtige creatie? Je hebt de macht over je lichaam en zelfs over de natuur. Je neemt voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid verantwoordelijkheid voor jezelf. En als je dan naar je ouders kijkt, dan zul je er bewust van worden dat zij eigenlijk heel graag zouden willen ontdekken, wat je zelf ontdekt hebt!



En je realiseert je dat zij in iets heel ouds vastgeroest zitten. Wanneer ze sterven, dan zeg je: Ik had gewild dat jullie nu weten wat ik weet... Stel je nu eens voor dat je in de geboorte van je ouders kunt duiken. Je kunt ze in een tijdloze toestand ontmoeten. En als je dan in communicatie met hen bent, dan zie je dat ook zij op de aarde gekomen zijn met het zelfde potentiaal als jijzelf. Ieder mens dat geboren wordt, komt op het juiste moment, komt in zijn eigen potentiaal. Jij kunt nu de veranderingen binnenhalen. Dus wees je alsjeblieft bewust en vraag je een moment af wie nu de lichtwerker is? Wie draagt de lichtkracht in zijn hart? Zijn het je ouders? Jazeker! Ze zijn misschien niet ontwaakt, zoals jij dat bent, ze zijn volledig in hun driedimensionaliteit. En dat weten ze. Juist omdat zij het licht dragen, draag jij het ook in jou. Zelfs die mensen die jou bekritisieren en je uitlachen om dat wat je doet, dragen de kiemen van het licht en het leven in zich. Kan het zijn dat mensen vervuild geboren worden? Nee. Kan het zijn dat mensen geboren worden om te lijden? Nee. Dat kunnen we nu werkelijk achter ons laten.

Laten we het nu eens op de actuele gebeurtenissen betrekken. Zoals je daar nu zit, op dit moment. Zoals ik hier nu op dit moment hier zit, met het bewustzijn van de lichtkracht 11-11-11, spreek ik je nu op deze manier toe. En het is volkomen onbelangrijk wie hier nu spreekt. Het maakt totaal niet uit of het de Meesters van de 12^e dimensie zijn, die via een mens spreken, of dat een mens deze woorden opschrijft. Zoals je weet speelt dit geen rol. En dat is altijd al zo geweest. 2000 jaar geleden schreven de mensen al woorden op papier, die ze hoorden en waarvan ze geloofden dat ze uit een andere bron kwamen. En dat is werkelijk volledig oninteressant. Het wezenlijke is dat je er wat bij voelt. Of je er iets bij waarneemt. Een beroering van je hart, een vervulling van kwantumenergie, de liefde in al je cellen, de goddelijke wijsheid. Of je weet simpelweg dat de woorden waar zijn.

Het zijn gewoon woorden die hier op dit moment hier horen te staan. Ze zijn deel van de tijd, ze zijn deel van het einde van een 26.000 jarige cyclus. Ze zijn deel van de ontwikkeling van het ontwaken van de aarde. En het is geen toeval. De spirituele hartsintelligentie van de planeet en onze dimensie vernieuwen zich. Overall ter wereld. Alle continenten voelen dit, maar het centrum van de lichtkracht 11-11-11 is de plaats in de Noordzee. Het is alsof daar een vernieuwing plaatsvindt van de levensenergie van de planeet en van de ontwikkeling van de mensheid. Het is alsof daar een lichtpunt moet zijn, die hier alleen kan zijn. Er zullen nog vele andere lichtpunten zijn, maar elke punt heeft zijn opdracht in deze ontwikkeling.

En als je deze boodschap leest of als je deze boodschap hoort, dan bestaat er geen twijfel dat je deel van deze lichtkracht bent. Je hebt het lang geleden voor jezelf gekozen en nu is het aan jou en moet het voortkomen uit jouw vrije wil om JA te zeggen tegen je opdracht, om deel te zijn van deze lichtkracht 11-11-11.



Alle geloven, alles wat goddelijk is, de Lemuriërs, de tijd van Atlantis, zelfs de Mayas spreken erover. Ze spreken van deze beweging die in 2012 zal plaatsvinden. Het menselijk bewustzijn verandert zich, zelfs het hartscentrum wordt vernieuwd. En deze vernieuwing representeert dit nieuwe bewustzijn op de aarde. En het is het goddelijke, vrouwelijke bewustzijn van een moeder. En het zal niet alleen vrouwen veranderen. Mannen, heb geen angst dat de vrouwen straks ineens meer goddelijke energie hebben. Het is juist zo: lieve mannen, jullie krijgen deze energie! Het gaat namelijk om de uitbalancerings tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het gaat om de wijsheid van een moeder die zelfs zijn uitwerkingen in de politiek zal krijgen. Het gaat om een vernieuwing van waarheid.

Als we de numerologie van 11-11-11 bekijken, dan is dit een Meestergetal. En het is niet zomaar 3 x 11, want ook in het getal 3 schuilt de Meesterenergie. Ze representeert één van de hoogste energieën van de planeet, die zo hoog is dat de kwaliteit van dit getal de kwaliteiten van de verlichtte Meesters representeert. De Meesters van de 12^e dimensie en de verlichtte Meesters van het Universum, de aartsengelen. De meest subtiele essentie van het goddelijke zal zich in ons ontfouwen. Het gaat er dus om de passie van de Christus in jezelf te integreren. Niet de man, maar de kwaliteit. De Passion Christi. Bestaat er wat hogers dan de passie van de Meester van de Liefde? Laat 11-11-11 direct in je hartscentrum binnenstromen. Laat de sympathie in je opbloeien. Alles zal anders zijn als je jezelf volledig opent. 11-11-11 is een energie van een 26.000 jarige cyclus die binnenkort eindigt. Het is ervoor gemaakt om nu deze kracht te verkrijgen. Word als God in een enkel moment. Hoe zou jij een menselijk wezen schapen? Ik zal het je zeggen: Je zou het als een vriend schapen, en als een uitbreiding van God, als een wezen dat de aarde veranderen kan, in alles wat het doet. En wat is het dat alle Meesters van het Universum ons vertellen? Is het dat je met je bewustzijn bergen verzetten kan? Dat jij je lichaam genezen kan en spontane regeneratie verwachten kan? Dat je controle over alles kan hebben? Dat hebben ze altijd verteld, om de reden dat wij mensen iets bijzonders zijn.

Geweldig! Maar, wat kan ik daarmee? Oh, Thorsten, ik zou dat zo graag willen voelen en willen ervaren, maar wat moet ik nu doen? Als eerstvolgende? Ik zal je vertellen wat je als eerste kunt doen! Wat dacht je ervan om het eerst eens een keer te gaan geloven, om het te begrijpen dat het waar is? Wat dacht je ervan om je hart eindelijk te openen nu je deze boodschap gehoord hebt? En ga niet meer in het drama terug, laat niets van de alledaagse dingen je meer beïnvloeden, dat je weer in je slachtofferrol doet vervallen.

Kijk naar de wetenschap, kijk naar de politiek, kijk naar je burens. Overal zul je de veranderingen zien. Echter zul jij als één van de eerste ontwaken. Misschien hebben we nog een generatie nodig, maar op een bepaalde tijd, ergens in de komende jaren, zul je overal ter wereld zien hoe mensen ontwaken.



Wacht er niet op, maar zie dat het is begonnen en jij kan het voelen. Wees onderdeel van de lichtkracht. Jij kunt het voelen. Het is een deel van dat, waarvoor je geboren bent. Jij bent een deel en jij vervult je opdracht goed. Dat is het enige waar het om draait. Neem een moment voor jezelf en bedank je ouders dat ze jou het leven geschonken hebben. En zij hebben het niet gezien, maar ze hebben jou de mogelijkheid gegeven om het te doen. Ze hebben je de mogelijkheid geschonken om je hart te voelen en je lichtkracht te ontdekken, je bewustzijn te vergroten en nu sta je op het punt om te ontwaken. Vorm met ons het kwantumveld voor de lichtkracht 11-11-11 en wees onderdeel van een groot geheel. Creëer met ons een gemeenschap, waar wij allen naar verlangen. Een gemeenschap, die het waard is om in te leven. Waarin we onze kinderen de kans kunnen geven om zich goed te voelen. Daarvoor ben je geboren. Wees wie je bent!

Vanuit het diepst van mijn hart dank ik je dat je dit hebt gelezen – Thorsten Weiss

P.S. Meer informatie over het evenement Lichtkracht 11-11-11 en alle mogelijkheden hoe je kunt deelnemen of een bijdrage kunt leveren om deze Lichtkracht 11-11-11 te vormen, vind je op de website www.behealed.nl